

Zeeland
HVMANISTISCH
VERBOND

Nieuwsbrief [Humanistisch Verbond Zeeland](#) mei 2023

Een nieuwe **Zeeuwse HV agenda**, een vooruitblik op het volgende seizoen met nieuwe cursussen en actieve en creatieve Zeeuwse HV-ers.

De agenda :

- **22 juni: Bijeenkomst Zeeuwse Alliantiepartners (besloten)**
- **24 juni: Viering Wereldhumanismedag Humanifest Regio Zuid-West**
- **30 september: HV Café "speciaal" met gastspreker Martin Harlaar**
- **3 oktober: Bezoek COVRA vanaf 13.00 uur**
- **Oktober een nieuwe cursus: Ik geloof dat ik niet meer geloof**

Van het bestuur:



Het voorjaar heeft lang op zich laten wachten, maar op het moment van schrijven staat de sering in bloei.

Op 22 april was het laatste Humanistisch Café van dit seizoen 22-23, geleid door Wolter Koster.

We bedanken Joke de Kater voor het verslag (zie hieronder).

Na het café hielden we onze Zeeuwse ledenvergadering.

De middag hebben we afgesloten met een gezellige broodmaaltijd.

Inmiddels hebben we 4 en 5 mei achter de rug.

Op 4 mei zijn er tijdens de Dodenherdenking in Middelburg bloemen gelegd namens het HV Zeeland door Rita Douwes en Ienge Havenaar.

Wij danken daarbij Mien en Jan Steenaard, die dit jaren lang toegewijd hebben gedaan.



Indrukwekkend waren de toespraken tijdens de Nationale herdenking met de indringend vraag van Marcel Möring "wanneer is degene die naast je woont niet meer je naaste?"

22 juni komen de Zeeuwse Alliantiepartners weer bij elkaar. We praten over wat we het afgelopen jaar voor elkaar hebben kunnen betekenen en hoe we verder gaan.

Op 24 juni organiseert het HV Regio Zuid-West, waar wij als Zeeland deel van zijn, de **Wereldhumanismedag in het Zeeheldentheater in Den Haag**. Zeeuwse HV leden zijn hier ook van harte welkom! Thema dit jaar is de 'Universele verklaring van de rechten van de mens'. De dag begint om 11.00 uur. Een aparte uitnodiging met nadere details volgt. Mocht vervoer deze dag een probleem zijn, neem contact met ons op. Mogelijk kan er meegereden worden. Zie ook:

<https://www.humanistischverbond.nl/agenda/wereldhumanismedag-in-den-haag/>

30 september lijkt nog ver weg, maar we willen hier toch graag jullie aandacht voor vragen.

We luiden dan het nieuwe seizoen in met een bijzonder HV Café.

Martin Harlaar is onze gastspreker. Hij is historicus en heeft vorig jaar een boek uitgebracht *Ben ik wel woke genoeg?*. Wat is "woke", hoe doet het zich voor, waar komen we het tegen en hoe verhoudt "woke-zijn" zich met het Humanisme?

De prikkelende stelling en uitgangspunt van de inleiding op 30 september is :
Het wokisme is een anti-humanisme.

Martin Harlaar heeft in januari een gesprek gehad met prof.dr. Johan Braeckman, een Vlaams humanist. Tip voor een druilerige zomerdag of als je je wilt voorbereiden op 30 september: [De Gedachtestreep #26: Martin Harlaar, 'Ben ik wel woke genoeg?' - YouTube](#)

Ook voor de 30e september komt nog een aparte uitnodiging.

We hopen elkaar ergens de komende tijd te ontmoeten!

Met vriendelijke groet, Peter Hofstede, Ria Waelen, Ienge Havenaar, Wolter Koster, Rita Douwes en Dineke Krutwagen.

Verslag van HV cafe en jaarvergadering op 22 april

Wolter Koster leidde de onderwerpen in.

Voor de pauze: excuses aanbieden, gemeenschappelijk, politiek of persoonlijk. Na de pauze: oordelen en vooroordelen.

Worden excuses te gemakkelijk gedaan zonder gedegen inhoud en zonder gevolgen voor de toekomst?

Er volgde een levendige, respectvolle discussie die zich vooral toespitste op de excuses i.v.m. de slavernij. Dit was een groot discussiepunt in de Vlissingse gemeenteraad geweest. Hier werd diep op ingegaan met zeer verschillende standpunten.

Excuses moeten niet vrijblijvend zijn, maar waardevol voor de toekomst.

Gaat het om excuses of erkenning?

Na de pauze:

"Oordelen of vooroordelen?"

Willen we met onze eigen vooroordelen leven? In hoeverre zijn we in staat om onze eigen oordelen ter discussie te stellen.

De discussie ging soms over de inhoud van een stelling i.p.v. over het fenomeen oordeel/veroordeel.

Het boek van Erich Fromm, De angst voor vrijheid werd genoemd als aanrader. Alle mensen voelen een diep verlangen naar geestelijke vrijheid, maar paradoxaal genoeg zijn ze tegelijk bang voor die vrijheid.

Joke de Kater

Nieuwe cursus in oktober.



Bij voldoende deelnemers organiseren we in oktober een cursus voor nieuwe vrijdenkers. Meer informatie

: <https://www.humanistischverbond.nl/agenda/vrijdenkplaats-cursus-vrijdenken-en-nu-zeeland/>

Tips

We hebben **creatieve** Zeeuwse HV-ers.

- Zo heeft **Jan Lauret** een nieuw boek geschreven *Iemand als Sophie* over zijn zus Sophie, geboren met lichamelijke beperkingen.

Zie: <https://krant.zva.nu/reader/79041/1705485/oud-hoekenaar-presenteert-boek#p=15>

- **Domien van Parys**, beeldend kunstenaar, neemt deel aan de Kunstroute Veere tijdens het Hemelvaartweekend .

Zie: <https://www.kunstinveere.nl/277640798/oudestraat-poortwachtershuis>

- **Peter Hofstede** is medeorganisator van 7 Exposities zomer 2023 in 't Kerkje van Waterlandkerkje.

Zie: <https://kerkjewaterlandkerkje.vpweb.nl/exposities>

Copyright © 2023, Humanistisch Verbond, Alle rechten voorbehouden.

Humanistisch Verbond | Afdeling Zeeland
hv-zeeland@regio.humanistischverbond.nl

[Deze mail doorsturen naar een vriend](#) .

[Uitschrijven voor deze mailings](#) :

hv-zeeland@regio.humanistischverbond.nl

of telefonisch bij P. Hofstede: 0641413266.