

Zeeland HUMANISTISCH VERBOND

Als je vindt dat onze vrijheid
steeds opnieuw verdedigd moet worden

Nieuwsbrief [Humanistisch Verbond Zeeland](#) maart 2023

Zoals gebruikelijke de Zeeuwse HV agenda met achtergronden en met de tijd mee: Een nieuw "jasje", van u naar jij.....en een ode.



De agenda voor de beginnende maanden:

25 maart: HV Café, het Palet Middelburg vanaf 15.00 uur

13 april: lezing W. Koster, Wijkhuis Zierikzee vanaf 13.30 uur over het zelfgekozen levenseinde

22 april: HV Café, het Palet Middelburg vanaf 15.00 uur

22 april : Jaarvergadering in Middelburg vanaf 17.15 uur

4 mei: Dodenherdenking Middelburg
22 juni : Bijeenkomst Zeeuwse Alliantiepartners (besloten)
24 juni: Viering Wereldhumanismedag Humanifest Regio Zuid-West
30 september: HV Café "speciaal" met gastspreker Martin Harlaar
3 oktober : Bezoek COVRA vanaf 13.00 uur

Vanuit het bestuur:

Een nieuwe lente, een nieuw geluid: Zoals je ziet, zit de Nieuwsbrief van HV Zeeland in een nieuw "jasje".

Het kost wat actie en nog wat vaardigheid, maar we hopen dat het resultaat er naar is!

Tevens hebben we besloten om van de U-vorm over te gaan naar JIJ. We hopen de afstand bestuur tot leden nog kleiner te maken.

Voor het Humanistisch Café verzenden we aparte uitnodigingen. Ben je nog nooit in het Humanistisch Café geweest en benieuwd naar wat daar gebeurt?

Zie: <https://www.humanistischverbond.nl/humanistisch-cafe-in-de-pzc/>

Een lezing van Wolter Koster op Schouwen Duiveland. Hij schrijft hierover: "In de presentatie over de wet "Het zelfgekozen levenseinde en hulp bij zelfdoding" worden de mogelijkheden besproken, welke de euthanasiewet (1 april 2002) biedt. Komt ook aan de orde welke (voorzorg-)maatregelen gelden bij een legale uitvoering." De lezing begint om 13.30 uur in het Wijkhuis Schelphoekstraat 1 te Zierikzee.

Graag aanmelden via: <http://hv-zeeland@regio.humanistischverbond.nl>

We sluiten af met een gedicht van Pim Lammers, geschreven voor kinderen. Als ode aan deze schrijver, wiens werk, door teksten uit de context te halen, in een kwaad daglicht wordt gesteld door stromingen in onze samenleving waar wij ons zorgen over maken!

We hopen je snel te zien en we blijven in gesprek!

Met vriendelijke groet , Peter Hofstede, Ria Waelen, Ienge Havenaar , Wolter Koster, Rita Douwes en Dineke Krutwagen.

LEDENVERGADERING.

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op 22 april.

Er is eerst een Humanistisch Café met aansluitend een korte pauze

Vanaf 17:15 nodigen we jullie uit voor de jaarvergadering.

Tegen 18.00 uur sluiten we informeel af met soep, broodjes en een drankje

Opgeven voor de jaarvergadering is noodzakelijk

Zie voor verdere info en concept jaarverslag:

Ledenvergadering HV Zeeland met soep en broodjes - Middelburg - Humanistisch Verbond

Bezoek Covra,

er zijn mensen die het nog niet zo goed weten, er zijn ook duidelijke voor- en tegenstanders van uitbreiding van de kernenergiecentrale in Borsele. Sommigen willen meer informatie. Ook binnen HV Zeeland!

N.a.v. het Humanistisch Café op 26 november waar werd gesproken over kernenergie en de mogelijke uitbreiding van de kerncentrale Borsele is een bezoek gepland aan de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval in Nieuwdorp.

Het bezoek zal 's middags plaatsvinden. We krijgen informatie en een rondleiding. Een aankondiging volgt.

Ook willen wij voor de mensen die geïnteresseerd zijn wijzen op deze link:
<https://geenborssele2en3.petities.nl/>

Ik denk dat ik ontvoerd ben

Soms denk ik
dat mijn ouders niet mijn ouders,
maar mijn ontvoerders zijn.
Mijn vader kijkt voetbal op tv
(heb ik niets mee).
Mijn moeder eet pannenkoeken van havermeel
(krijg ik niet door mijn keel).
Mijn vader huilt bij elk liefdeslied
(snap ik niet).
Mijn moeder zit uren in bad
(ben ik na twee tellen zat).
Ze houden van tuinieren
maar hebben een hekel aan dieren,
een puppy komt het huis niet in.
In het weekend: dweilen,
boodschappen, ramenlappen.
Maar naar een pretpark toe? 'Geen zin.'
Ben ik
uit een kinderwagen gehaald?
van een schommel geplukt?
in een ballenbak gevonden?
Het is ze in ieder geval gelukt,
hun doel is bereikt:
tussen duizenden kinderen
vonden ze eentje dat van buiten
héél toevallig
op hen lijkt.



"Ik denk dat ik ontvoerd ben" van Pim Lammers.
Uit de bundel *Heel de wereld wordt wakker*, samengesteld door Jaap Robben.
Illustratie: Sebastiaan Van Doninck