

Centraal-Overijssel.

Almelo, 8 januari 2022.

Beste medeleden van het Humanistisch Verbond afd. Centraal-Overijssel.

Een nieuw jaar, een nieuw kabinet, een strijd tegen nieuwe coronavirussen en....een nieuwe naam voor onze afdeling van het HV. Die naam is gebaseerd op het huidige spreidingsgebied van onze leden.

Het humanisme bestaat al sinds Socrates, enige eeuwen voor Christus. Het Christendom heeft lange tijd het humanisme verdrongen, zeker in de Middeleeuwen. Het is nog maar kort niet langer de grootste groepering in Nederland. Dat zijn nu de on-godsdienstigen. Zelfs in de oudejaarsconferentie van Peter Pannenkoek kwam dat aan de orde. Wij mogen daar niet echt blij om zijn, want wij delen met het huidige Christendom veel waarden en normen.

Vandaar onze samenwerking met PAX en de Bruggenbouwers. Maar we groeien teleurstellend: 17.000 leden vergeleken met 15.000 in de 50-er jaren.

We komen ook nog weinig aan het woord in radio en TV. Gelukkig is er nu een omroep HUMAN met 90.000 leden. Die moet nog doorgroeien in medialand. Het algemene verschijnsel dat verenigingen in dit land weinig groei vertonen, betekent dat het gunstig is dat het HV nog gegroeid is.

Het is ook hoopgevend dat in de nieuwe regering D66 een duidelijke stem heeft. En die zal op medisch-ethisch gebied steun krijgen van o.a. PvdA en Groen Links. De steun voor PAX lijkt in de volksvertegenwoordiging en regering helaas niet groot. De oplopende spanningen met Rusland zijn bepaald verontrustend, maar zij worden nog overschaduwd door onze zorgen over de coronapandemie. Die laatste leidt overigens tot een teleurstellende tweedeling in onze samenleving.

Vooralsnog hervat onze afdeling bijeenkomsten in de bibliotheek Almelo. De eerstvolgende, tevens Nieuwjaarsbijeenkomst, is op zaterdag 22 januari van 15.00 tot 17.00 uur.

Ons bestuurslid Gijs van Aarle spreekt dan over de dwarsdenker Vincent van Gogh.

Later in het seizoen spreekt Claude Onvlee over Erasmus. De oud-rector van de scholengemeenschap Erasmus verdiept zich thans in een bekroond lijvig boek over deze 16^e-eeuwse humanist.

Met de beste wensen voor 2022!

Namens het Bestuur,

Albert Gietelink, voorzitter.